

Willem van Oranje (1533 - 1584)

Willem van Oranje is een belangrijk iemand uit de Nederlandse geschiedenis.
Het volkslied van Nederland gaat over hem.
Het Nederlandse volkslied heet daarom "het Wilhelmus"
Willem van Oranje werd in 1533 in Duitsland geboren.
De koning van Spanje was toen de baas in een groot deel van Europa.
Hij was ook de baas in 'de lage landen' (Nederland).
Rondom het jaar 1566 waren de mensen in de lage landen ontevreden.
Ze waren boos omdat ze geen werk, geld en eten hadden.
Veel mensen in Nederland kozen een ander geloof.
Zij werden protestant.
Nederlanders protesteerden daarmee tegen de katholieke kerk.
Deze kerk kreeg de steun van de koning uit Spanje.
Het verzet in de lage landen nam steeds meer toe.
In 1566 keerde het volk zich tegen de rijke katholieke kerk.
Mensen gingen de kerken in en ze vernielden de beelden in de kerken.
Koning Filips II van Spanje was woedend toen hij hoorde van de verwoesting in de kerken.
Hij stuurde Alva naar de lage landen.
Alva moest de protestanten een lesje leren.
Hij moest zorgen dat de Nederlanders gehoorzaam bleven aan de katholieke kerk.
Alva liet de mensen straffen die hadden meegedaan aan "de Beeldenstorm".
Ook liet hij de protestanten vervolgen.
Veel protestanten werden gedood.
Willem van Oranje was het niet eens met het beleid van Alva.
Hij wilde dat katholieken de protestanten respecteerden.
En hij vond de koning van Spanje en Alva te streng.
Willem van Oranje wilde Alva uit Nederland verdrijven.
Hij kocht kanonnen, zocht soldaten en organiseerde een leger.
In 1568 was het eerste gevecht tussen het leger van Willem van Oranje en Spanje.
Het was het begin van de oorlog tussen Nederland en Spanje.
Deze oorlog zou 80 jaar duren.
Willem van Oranje was de vijand van Spanje.
Spanje wilde hem laten vermoorden.
De moordenaar van Willem van Oranje werd een beloning beloofd.
In 1584 logeerde Willem van Oranje in de stad Delft.
In dat jaar werd Willem van Oranje vermoord.
Hij werd vermoord door Balthasar Gerards.
Balthasar Gerards had een pistool en wachtte op Willem van Oranje.
Toen hij Willem van Oranje zag, schoot hij. Willem van Oranje werd in Delft begraven.
Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, zette de strijd tegen Spanje voort.
Alkmaar werd bevrijd in 1573, Leiden in 1574 en Breda in 1621.
Na 80 jaar tekenden Nederland en Spanje de vrede.
De koning van Spanje gaf toe dat Nederland niet een onderdeel was van Spanje.
Nederland was voor het eerst in de geschiedenis een zelfstandig land.

Vragen bij de tekst: **Willem van Oranje**

1. Waar is Willem van Oranje geboren ?

.....

2. Wie was toen de baas in de lage landen ?

.....

3. In de periode 1566 waren veel mensen in de lage landen ontevreden.

Welke zinnen in de tekst bewijzen dat?

.....

.....

.....

4. Veel mensen in de lage landen verzetten zich tegen de katholieke kerk.

Welke nieuwe kerk ontstond in de lage landen?

.....

5. Welke gebeurtenis vond plaats in 1566?

.....

6. Wie stuurde Filips II naar de lage landen na de Beeldenstorm?

.....

7. Alva trad erg streng op tegen de protestanten. Welke zin uit de tekst bewijst dat?

.....

.....

8. Willem van Oranje begint een oorlog tegen Alva. Wat wil Willem van Oranje?

.....

.....

9. Willem van Oranje ligt in Delft begraven. Waarom?

.....

.....

10. Leg uit waarom Willem van Oranje "Vader des Vaderlands" wordt genoemd.

.....

.....